

Toen zorgde de Heer ervoor dat er een plant begon te groeien. De plant groeide helemaal boven Jona uit, zodat hij in de schaduw kon zitten. Zo wilde de Heer een eind maken aan Jona's boosheid. Jona was heel blij met de plant.

Maar de volgende ochtend stuurde God een worm. De worm begon van de plant te eten, en de plant ging dood. En toen de zon opkwam, zorgde God er ook nog voor dat er een hete woestijnwind ging waaien. De zon brandde op Jona's hoofd. Hij hield het niet meer uit en zei: 'Laat mij maar sterven. Ik ben liever dood dan levend.'

God zei tegen Jona: 'Heb jij echt een goede reden om kwaad te zijn over de dood van de plant?' En Jona zei: 'Ik heb een heel goede reden om kwaad te zijn. Ik ben woedend!'

*Hoe het mogelijk is dat een dienaar van God zo hardnekkig aan zijn gelijk vasthoudt. We zien hier een bewijs van de enorme genade van God, Die Zijn makkende dienaar alsnog een les wil leren.*

Verbind alle cijfers met elkaar. Je krijgt dan een hele mooie .....  
Maak de takken vol met allemaal bladeren en teken Jona eronder.  
Nu zit hij heerlijk in de schaduw!

