

Gomer is Hosea ontrouw geworden. Zij krijgt een meisje. Hosea kan nu tegen de mensen zeggen:

'Zoals mijn vrouw is, zo zijn jullie allemaal!'

Hosea moet dit meisje Lo-Ruchama noemen. Die naam betekent: niet ontfermen, geen medelijden hebben, geen zonden vergeven.

Hoe kan ik vergeven wanneer het zo'n pijn doet

God vindt het namelijk goed dat de koning van Assyrië de 10 stammen wegvoert. Hij vergeeft hun zonden niet meer.

Toen zij Lo-Ruchama niet meer de borst gaf, kreeg zij weer een zoon. Geen zoon van Hosea, maar van iemand anders. En Hij zei: 'Geef hem de naam Lo-Ammi, want u bent niet Mijn volk en Ik zal er voor u niet zijn.'

Jehu

Lo-Ruchama

Lo-Ammi

spiegelbeeld



1. God zal de familie van Jehu doden. Israël zal geen koninkrijk meer zijn.
2. Geen medelijden. Geen vergeving.
3. Niet mijn volk

in plaats van
de geschiedenis