

Jona was daar helemaal niet tevreden over. Hij werd heel kwaad op de Heer. Hij bad: 'Heer, u wilde die stad helemaal niet verwoesten! Dat dacht ik al toen ik nog thuis was. Daarom wilde ik ook niet naar Nineve gaan. Want

a=1	e=5	i=9	m=13	q=17	u=21	y=25
b=2	f=6	j=10	n=14	r=18	v=22	z=26
c=3	g=7	k=11	o=15	s=19	w=23	
d=4	h=8	l=12	p=16	t=20	x=24	



9-11 23-9-19-20 4-1-20 21 5-5-14

7-15-5-4-5 7-15-4 2-5-14-20.

21 2-5-14-20 22-15-12 12-9-5-6-4-5 5-14

7-5-4-21-12-4. 21 2-5-14-20

20-18-15-21-23 5-14 8-15-21-4-20 5-18

14-9-5-20 22-1-14 15-13 13-5-14-19-5-14

20-5 19-20-18-1-6-6-5-14.



Laat mij nu maar sterven, Heer. Want als het zo moet gaan, ben ik liever dood dan levend.' De Heer zei tegen Jona: 'Heb jij echt een goede reden om zo kwaad te zijn?'

God is heel geduldig. Hij wil Jona veranderen en praat met hem.

Vraagje: Zou jij boos kunnen worden op iemand die zo is?
