

Jehu ging terug naar de andere legerleiders. Die vroegen hem: 'Is alles goed? Wat had die gek je te vertellen?' Jehu antwoordde: 'Jullie kennen hem toch? Hij zei niets bijzonders.' 'Dat geloven we niet,' zeiden ze. 'Vertel het nu maar!' Toen zei Jehu: 'Hij gaf me deze boodschap van de Heer: 'Jehu, ik maak jou koning van Israël.' Meteen trokken de legerleiders hun jassen uit, en legden die voor hem neer op de treden van de trap. Ze bliezen op trompetten. Wat riepen ze?

Breek de code. Tip: je mag een spiegeltje gebruiken.



Zij noemen de boodschapper van Elisa een gek. Mannen met een zulke woorden zijn de vrienden van Jehu. Dat voorspelt weinig goeds. De boodschap van die gek komt hun wel uit. En dus doen ze wat God wil.