

Toen stuurde de koning een boodschapper naar Elisa toe. Elisa was thuis, en de leiders van Samaria waren bij hem. Maar nog voordat de boodschapper er was, zei Elisa tegen de leiders: 'Onze koning is een moordenaar! Hij heeft iemand hierheen gestuurd om mijn hoofd eraf te hakken! Als jullie die man zien, doe dan de deur dicht en houd hem tegen. Kijk, daar is hij al, en de koning komt achter hem aan!'



Elisa was nog aan het praten toen de koning op hem afkwam.

Wat zei de koning? Wijs de boodschapper en de koning de weg naar Elisa. Onderweg kom je letters tegen. Samen vormen ze 7 woorden. Schrijf die woorden op de streep.



De koning zei: _____

_____, van hem verwacht ik geen hulp meer.' Elisa zei: 'Zo zegt de Heer: Morgen om deze tijd is alle ellende voorbij. Dan betaal je hier in Samaria nog maar 1 zilverstuk voor een hele zak meel of voor twee zakken gerst.' Toen zei de officier die bij de koning was: 'Dat kan nooit, zelfs niet als er graan uit de hemel zou vallen.' Elisa zei: 'U zult het met uw ogen zien, maar er niet van eten.'

