

Elisa was ziek geworden; het was de ziekte waaraan hij zou sterven.
Joas, de koning van Israël, kwam bij hem en huilde om hem. Hij zei:



הַיְימָנוּ, הַיְימָנוּ,

זֶה הוּא הַיְימָנוּ אֶת כָּל־עֹמְדוֹת

הַיְימָנוּ



Joas gebruikt ook de woorden die Elisa sprak toen Elia van hem werd weggenomen (vers 14; 2Kn 2:12). Joas zegt daarmee hetzelfde als Elisa over Elia, dat in deze ene man de hele kracht van Israël is samengebald en dat de hele kracht uit Israël wordt weggenomen als Elisa sterft. Als Elisa echter zou sterven, was er geen opvolger die in zijn kracht verder zou gaan.