

Koning Benhadad van Syrië en zijn hele leger bij elkaar omsingelden de stad Samaria. Ze bleven daar heel lang, zodat er grote hongersnood kwam in de stad. Op een keer liep de koning van Israël boven op de muur van de stad. Een vrouw zag hem lopen en riep: 'Koning, help me alstublieft!' De vrouw zei: 'Ziet u die vrouw daar? Zij zei tegen mij: 'Als je mij je zoon geeft, dan zullen we die vandaag opeten. En dan eten we morgen die van mij!' Toen hebben we mijn zoon gekookt en opgegeten. De volgende dag vroeg ik haar: 'Geef me nu jouw zoon, dan kunnen we die ook opeten.' Maar toen had ze haar zoon verstopt!

Wat zei de koning? Breek de code en je weet het.
Je mag een spiegeltje gebruiken.



'təH bʔoon nən dailɛ taag ʔe gaabʔən
vəndag ər ɔat Elisa van hoofd het.
god maɔ ɔepɛrɪt nɪt ɔat Alɔ tɔb tɪn trusɔg, ɔam boɔ
sm nɛʔʔɔɪtɔ.'



De koning zocht een zondebok en vond die in Elisa. De koning dacht aan de ellende een eind te kunnen maken door Elisa te doden.