

En wat er toen gebeurde had Elisa al voorspeld en hij huilde daarover, zo erg vond hij het(2Kn 8:11-12).

In het 23^{ste} jaar van Joas werd Joahaz, de zoon van Jehu, koning over Israël. Hij zondigde. Daarom werd God erg boos op Israël, en kon Hazaël, de koning van Syrië, en aan Benhadad, de zoon van Hazaël winnen. Er bleven nog maar 50 ruiters met 10 strijdwagens en 10.000 man voetvolk over.

Joahaz ging daarom bidden. Hij 'streelde' met dit gebed 'het aangezicht van de HEERE '. Zo intens hij heeft gebeden. God antwoordde. Hij gaf een verlosser, zodat zij verlost werden van de Syriërs. Toch bleven zij zondigen. De gewijde paal bleef in Samaria staan. Na Joahaz werd zijn zoon Joas koning in zijn plaats.

