

.....Maar Josafat vroeg: 'Is hier misschien ergens een profeet van de Heer? Dan kan hij voor ons de Heer om raad vragen.' Eén van de dienaren van Joram antwoordde: 'Elisa, de zoon van Safat, is hier. Hij was altijd bij Elia om hem te helpen.' Josafat zei: 'Dan kan hij zeker namens de Heer spreken!'

Dus gingen de drie koningen Elisa opzoeken. Wat een deftig bezoek, hè? Zou Elisa daarvan niet onder de indruk zijn? Zou hij ze buigend

ontvangen? Nee hoor! Elisa zei tegen Joram:.....

Wat zei Elisa? Wijs de 3 koningen de weg naar Elisa.

Onderweg kom je letters tegen. Samen vormen ze een zin van 9 woorden. Schrijf die zin op de streep en je weet het.



Doelhof



Oplossing:

Maar voor koning Josafat van Juda heb ik respect. Ik doe wat de Heer zegt.

Toen zei Elisa: 'Nu dan, breng een harpspeler bij mij. Terwijl er voor Elisa op de harp gespeeld werd, voelde hij de kracht van de Heer in zich komen. Nu wist hij wat hij moest zeggen.....'

