

Koning Joram van Israël, koning Josafat van Juda en een buitenlandse koning waren gezamenlijk erop uitgetrokken om oorlog te voeren tegen de Moabieten. Want Josafat had tegen Joram gezegd: 'Ik doe mee. Want u en ik, wij horen bij elkaar. Mijn soldaten zijn ook uw soldaten, mijn paarden zijn ook uw paarden.' Maar doordat ze een omtrekkende beweging maakten, waren ze 7 dagen onderweg, en op het laatst was het drinkwater op. Er was geen water meer voor de soldaten, en voor de dieren die ze bij zich hadden. 'Wat een ellende!' riep koning Joram uit. 'Straks worden we nog verslagen door de koning van Moab. Heeft de Heer ons bij elkaar gebracht om ons in deze woestijn aan Moab uit te leveren?' Maar koning Josafat, die gelovig was, zei:



REBUS	 n=k	 r=j do re mi	 Ha-Ha TSJOE! -s	 -n	 1ste k=d	 ↑	 -v
 -st	 m=h	 +g	profeet	 m=v ↑	 -n	 b=H	 -r
 +v	 -sp	 -n	 b=H	 m=k ↑	 m=d	 n=pl ?	

(Joram maakt de HEERE daarover verwijten. Hij houdt nooit met God rekening, maar als het mis loopt, geeft hij God de schuld.)