

- Help, de dikgedrukte woorden zijn onleesbaar! **Schrijf** jij ze goed.  
Je mag een spiegeltje en de spiekbrief gebruiken.
- Het bovenste plaatje** heeft de letter E. Het eerste verhaaltje hoort bij dat plaatje. Welk plaatje hoort bij verhaaltje 2., welke bij 3.,.....?
- De letters staan nu in de goede volgorde.  
Samen vormen ze een **naam**. Wat is de **oplossing**?



1. Van Jericho ging Elisa naar de stad **Iṣr̄yāl**. Dat was een vreselijk **stūcēl** stad. De mensen **nəbəd** er tot een afbeelding van een **ṭāk**.



2. Terwijl hij naar de stad omhoog liep kwam er een **qən̄q** jongeren uit de stad achter hem aan. Ze **nət̄ħēd̄** hem uit en **nəqēn̄** 'Klimmen maar, kale! Klimmen maar, **ərāk**!!'



3. Elisa draaide zich om, en toen hij die grote groep jongeren zag, wist hij dat ze eigenlijk de Heere **bōē** **nət̄ħēd̄**tiu. Hij riep: 'De Heer zal jullie **nēt̄ħōt̄s**!' Op dat moment kwamen er twee **nəqēn̄** uit het bos.



4. En die **nēt̄ħo** 42 van de **nəqēn̄** op. De anderen **nəqēl** hun benen uit hun lijf en **nəbət̄ħəv** alles in de stad.



5. Vanuit **Iṣr̄yāl** ging **ərāk** eerst naar de berg **ləm̄wāk**. Daarna ging hij weer naar de stad **di'rām̄s**.



#### Spiekbrief:

Betel- straffen- groep- Samaria- God- Betel- jongeren- kalf- beren- slechte- vertelden- uitlachten- Karmel- riepen- baden- lachten- renden- Elisa- aten- kale

#### Info:

Deze jongens, die uit Bethel komen, hebben geen respect voor een dienaar van God. Ze zijn ongeveer vijftien jaar. Zij weten wat zij zeggen. "Kaalkop" is een scheldwoord en een oordeel. Het spreekt van onreinheid (Lev 13:40-44).

Oplossing: **E** **q** **s** **i** **l**