

Telkens als de koning van Aram de koning van Israël wil pakken, grijpt hij mis: de koning is weggegaan. Elisa waarschuwt de koning van Israël steeds, dat hij weg moet gaan. De koning van Aram snapt er niks van: hoe weet Israël's koning wat hij van plan is?

Dan legt iemand aan Aram's koning uit, hoe het komt dat zijn plan steeds mislukt: het is Elisa's schuld. Boos roept de koning zijn leger bij elkaar en stuurt hen naar Dotan. Ze hebben niet door dat God's leger daar ook is en ze daarom nooit kunnen winnen. Ze worden verblind en Elisa vertelt hen, zonder dat het leger hem herkent, dat ze ergens anders moeten zijn. Hij brengt hen naar het midden van Samaria en God opent hun ogen. Israëls koning vraagt: "Moet ik de Arameërs laten doden?". Nee", zegt Elisa, "U moet hen te eten geven en daarna naar huis sturen."

Op het plaatje kun je zien wat de Arameërs allemaal denken.

Versier de woorden die onder het plaatje staan.



**GOD IS ZO BARMHARTIG!**