

In het 7de jaar liet Jojada de bevelhebbers over 100 van de garde en van de lijfwacht halen. Hij ging met hen naar het huis van de HEERE en sloot een verbond met hen; hij nam hun een eed af, en liet hun de zoon van de koning zien. Hij gebod hun: 'Dit is wat u doen moet: het huis van de koning, de tempel en de koning bewaken. U moet bij de koning blijven, waar hij ook gaat of staat. Iedereen die in opstand komt moet gedood worden.'

De bevelhebbers deden alles wat de priester Jojada geboden had. De priester gaf de speren en de schilden die van koning David geweest waren, die in het huis van de HEERE waren.

Daarna bracht hij de zoon van de koning naar buiten, zette hem de kroon op en gaf hem de wet. Zij maakten hem koning en zalfden hem. Zij klaptten in de handen en zeiden: Leve de koning!

In Gods tegenwoordigheid sluit hij een verbond met de bevelhebbers. Het gaat om gehoorzaamheid en trouw aan de Heer. Het koningschap van Joas is aan God gewijd. Hij krijgt ook de wet, om te regeren zoals God het wil.

