

Toen stuurde de koning voor de derde keer een officier met vijftig soldaten. Ook die officier ging naar Elia toe. Hij knielde voor Elia op de grond en smeekte hem: **'Profeet**, laat mij en mijn soldaten in leven! Die anderen zijn gedood door vuur uit de hemel. Maar dood ons alstublieft niet!



Breng de hoofdman bij Elia. Onderweg kom je letters tegen. Samen vormen ze 3 woorden. Welke?



Oplossing:



Hij geloofde dat Elia door God was gestuurd. Toen zei een engel van de Heer tegen Elia: 'Ga maar naar beneden, je hoeft niet bang te zijn voor de koning.' Elia deed wat de engel zei en ging met de officier mee. Hij gaf de koning



namens de Heer deze boodschap: 'Jij wilt Baäl-Zebub raad vragen. Maar Israël heeft toch zelf een God die je om raad kunt vragen? Jij zult niet meer opstaan van het bed waar je nu op ligt. Je zult sterven!' Achazja stierf, zoals Elia namens de Heer gezegd had.

Hij had geen zoon, en daarom volgde zijn broer Joram hem op. Omdat Ahazia geen zoon had. Dat gebeurde toen een andere Joram, de zoon van Josafat, twee jaar koning van Juda was.