

Lees het verhaaltje

Wat staat er bij de dikgedrukte woorden?

Je mag een spiegelkje gebruiken.



Hij had 300 kilo zilver bij zich, 60 kilo goud en tien stel nieuwe kleren. Ook had hij de brief van zijn koning bij zich. Die gaf hij aan de koning van Israël. Er stond het volgende in:

'Deze brief geef ik mee aan mijn dienaar Naäman.

Ik hoop dat u hem zult genezen van zijn ziekte.'

Toen de koning van Israël de brief gelezen had, werd hij bang, en hij scheurde zijn kleren. Hij zei:

'Ik kan niet beslissen over dood en leven...'



Ik kan niet toch God ben

om vraden nu mij Aram van koning

? genezen te ziekte een van isman

.....Ik vertrouw het niet, ik denk dat hij weer oorlog wil!