

## **Psalm 67**

<sup>1</sup>Voor de koorleider. Bij snarenspeel. Een psalm, een lied.

<sup>2</sup>God, wees ons genadig en zegen ons,  
laat het licht van uw gelaat over ons schijnen, sela

<sup>3</sup>dan zal men op aarde uw weg leren kennen,  
in heel de wereld uw reddende kracht.

<sup>4</sup>Dat de volken u loven, God,  
dat alle volken u loven.

<sup>5</sup>Laten de naties juichen van vreugde,  
want u bestuurt de volken rechtvaardig  
en regeert over de landen op aarde. sela

<sup>6</sup>Dat de volken u loven, God,  
dat alle volken u loven.

<sup>7</sup>De aarde heeft een rijke oogst gegeven,  
God, onze God, zegent ons.

<sup>8</sup>Moge God ons blijven zegenen,  
zodat men ontzag voor hem heeft  
tot aan de einden der aarde.

Lees de psalm door. Zoek de antwoorden op en vul ze in.  
 (Tip: tussen de haakjes staat het vers waar je het antwoord kunt vinden.)



**Psalm 67**

**Van links naar rechts:**

- 5. dan zal men op aarde uw.....(3)leren kennen
- 6. in heel de wereld uw reddende.....(3)
- 7. God, wees ons genadig en.....(2)ons
- 8. laat het.....(2)van uw gelaat over ons schijnen

**Van boven naar beneden:**

- 1. moge God ons blijven zegenen, zodat men.....(8)voor hem heeft
- 2. dat alle.....(4)u loven
- 3. u.....(5)de volken rechtvaardig
- 4. u regeert over de landen van de.....(5)