

Psalm 26

¹Van David.

Doe mij recht, HEER,
want zonder dwalen ben ik mijn weg gegaan,
op u, HEER, heb ik vertrouwd,
ik wankelde niet.

²Doorgrond mij, HEER, en ken mij,
peil mijn hart en mijn nieren,

³want uw liefde staat mij voor ogen
en ik bewandel de weg van uw waarheid.

⁴Met bedriegers zit ik niet aan,
met huichelaars ga ik niet om,

⁵ik haat de kring van slechte mensen,
met wettelozen wil ik niet aan tafel.

⁶Ik zal mijn handen in onschuld wassen,
een rondgang maken om uw altaar, HEER,

⁷om een loflied aan te heffen
en van uw wonderen te verhalen.

⁸ HEER, het huis waar u woont heb ik lief,
de plaats waar uw glorie verblijft.

⁹Verwerp mij niet met de zondaars,
met mensen die bloed vergieten.

¹⁰Aan hun vingers kleeft onrecht,
hun handen zijn met smeergeld gevuld.

¹¹Maar ik ga mijn weg zonder dwalen.

Verlos mij en wees mij genadig.

¹²Mijn voeten staan op effen grond,
waar uw volk bijeen is, wil ik u prijzen, HEER.

