

Psalm 23

¹Een psalm van David.

De HEER is mijn herder,
het ontbreekt mij aan niets.

²Hij laat mij rusten in groene weiden
en voert mij naar vredig water,

³hij geeft mij nieuwe kracht
en leidt mij langs veilige paden
tot eer van zijn naam.

⁴Al gaat mijn weg
door een donker dal,
ik vrees geen gevaar,
want u bent bij mij,
uw stok en uw staf,
zij geven mij moed.

⁵U nodigt mij aan tafel
voor het oog van de vijand,
u zalft mijn hoofd met olie,
mijn beker vloeit over.

⁶Geluk en genade volgen mij
alle dagen van mijn leven,
ik keer terug in het huis van de HEER
tot in lengte van dagen.

Lees de psalm door. Zoek de antwoorden op en vul ze in.
(Tip: tussen de haakjes staat het vers waar je het antwoord kunt vinden.)



Psalm 23

Van links naar rechts:

- 2. hij geeft mij nieuwe.....(3)
- 5. ik keer terug in het.....(6)van de Heer
- 6. al gaat mijn weg door een donker dal, ik vrees geen.....(4)
- 9. want u bent bij.....(4)
- 10. en leidt mij langs.....(3)paden
- 12. geluk en genade volgen mij alle dagen van mijn.....(6)



Van boven naar beneden:

- 1. en voert mij naar.....(2)water
- 3. de Heer is mijn.....(1)
- 4. hij laat mij.....(2)in groene weiden
- 7. u nodigt mij aan tafel voor het oog van de.....(5)
- 8. het ontbreekt mij aan.....(1)
- 11. mijn.....(5)vloeit over