

Psalm 14

¹Voor de koorleider. Van David.

Dwazen denken: Er is geen God.

Verdorven zijn ze, en gruwelijk hun daden,
geen van hen deugt.

²De HEER kijkt vanuit de hemel naar de mensen
om te zien of er één verstandig is,
één die God zoekt.

³Allen zijn afgedwaald, allen ontaard,
geen van hen deugt, niet één.

⁴Hebben ze dan geen inzicht, die kwaadstichters?
Ze verslinden mijn volk of het brood is
en roepen de HEER niet aan.

⁵Nog even, en hen overvalt een hevige angst,
want God is met de rechtvaardigen.

⁶Lach maar om het vertrouwen van de zwakke -
hij vindt zijn toevlucht bij de HEER.

⁷Ach, laat uit Sion redding komen voor Israël.
Als de HEER het lot van zijn volk ten goede keert,
zal Jakob juichen, Israël zich verheugen.

Lees de psalm door. Zoek de antwoorden op en vul ze in.
(Tip: tussen de haakjes staat het vers waar je het antwoord kunt vinden.)

Psalm 14

Van links naar rechts

2. zal Jakob.....(7), Israël zich verheugen
4. hen overvalt een hevige.....(5)
5. als de Heer het lot van zijn volk ten.....(7)keert
7. verdorven zijn ze en gruwelijk hun.....(1)
8. één die God.....(2)
10. allen zijn.....(3)
12. en.....(4)de Heer niet aan

Van boven naar beneden:

1. de Heer kijkt naar de mensen of er één.....(2)is
3. geen van hen.....(3), niet één
6. hij vindt zijn.....(6)bij de Heer
9. lach maar om het vertrouwen van de.....(6)
11.(1)denken: er is geen God

