

Tussen al die mensen stond de Leviet Jachaziël. De geest van de Heer kwam in Jachaziël, en hij zei: 'Dit zegt de Heer: 'Jullie hoeven niet bang te zijn voor het grote leger. Ze zullen niet tegen jullie vechten, maar tegen mij. Morgen moeten jullie hun tegemoet gaan. Dan zullen jullie hen tegenkomen in het dal aan de rand van de Jeruel-woestijn.

**Wat zegt Jachaziël nog meer?**

Tip: Pak een spiegeltje je weet wat er staat....



vechten te niet hoeven jullie

maar alleen daar hoeven jullie

zullen dan staan. Nad zullen

Heer de ik hoe zien jullie

help jullie.



.....Wees dus niet bang als jullie morgen het leger van de vijand tegemoet gaan. Want ik ben bij jullie.'

Toen knielden Josafat en alle inwoners van Juda en Jeruzalem. Ze bogen diep voor de Heer, om hem te eren. De Levieten uit de familie van Korach en Kehat stonden op. Ze zongen en juichten en dankten de Heer, de God van Israël.