

In de ark lagen de spullen die Mozes er al in gelegd had.  
**Zoek de verschillen.**



De wet zegt: "Dit is Gods wil, zo moet je leven."

Die kruik met manna zegt eigenlijk: "Israëlieten, Weten jullie nog, hoe er zomaar eten regende op de kale woestijngrond? God zorgde toen voor jullie en zal dat nu en later ook doen. Vertrouw daar maar op."

Die bloeiende staf zegt: "Israëlieten, alleen de kinderen, de kleinkinderen, de..... van Aäron mogen priester worden."