



Daarna moest Churam voor Salomo 'de Zee' maken. Dat was een grote ronde waterbak van brons. In de grote zee mogen geen offers of offermateriaal worden gewassen. De grote zee is alleen

voor de priesters om zich daarin te wassen voordat ze hun dienst kunnen doen. Dat moeten ze telkens weer doen als ze naar het altaar gaan of het heilige binnegaan.

**Breek de code. Wat staat hier?**



**Op 4: 6:**

'De grond voor Gods troon leek op

een zee van glas, ten op zichte als kristal.'

**Uitleg:** Hier is het water 'kristal'. Als je in de hemel bij God bent is reiniging niet meer nodig.

**Op 15:2:**

'Ik zag ook iets dat leek op

een zee van glas, die als schitterende was.

**Op die zee van glas stonden mensen.'**

**Uitleg:** Dat zijn de christenen die onthoofd waren omdat ze over God en Jezus gesproken hadden. Zij hadden de duivel niet vereerd. Er is geen enkele donkere vlek van zonde. Daarom is het water van de reiniging niet meer nodig en is de zee niet meer vloeibaar.