

Salomo kreeg een aantal opdrachten van David:

1. Hij moet Joab straffen(2Sam 3 en 20).

Salomo strafte Abjatar. Joab hoorde wat er met Abjatar gebeurd was, en hij werd bang. Joab vluchtte naar de heilige tent en pakte daar het altaar vast. Hij hoopte dat de koning hem dan niet zou doden. Maar Joab had niet het recht de horens te grijpen, want hij had niet per ongeluk iemand gedood (Ex. 21:14). De mensen vertelden aan koning Salomo dat Joab gevlucht was naar het altaar. Toen zei Salomo tegen Benaja: 'Ga naar Joab toe en dood hem.' Benaja ging naar de heilige tent en zei tegen Joab: 'De koning wil dat je naar buiten komt.' Maar Joab zei: 'Nee, dat doe ik niet. Ik wil hier sterven.'

Toen zei koning Salomo: 'Doe wat Joab wil. Dood hem, en begraaf hem ook. Want Joab heeft onschuldige mensen gedood. Toen ging Benaja weer naar Joab toe en hij doodde hem. Joab werd in de woestijn begraven, bij zijn familie. En Salomo zorgde ervoor dat Benaja legerleider werd in plaats van Joab.

Zoek de verschillen.



Ex 21:13-14, door het grijpen van de horens plaatst de misdadiger zich onder de reddende en helpende genade van God.

2. De zonen van Barzillai moeten als gasten in het paleis ontvangen worden, want zij waren heel goed voor David toen hij vluchtte voor Absalom(2Sam 17 en 19).

3. Simi moet gedood worden(2Sam 16 en 19).