

De tabernakel was bedoeld om te worden megedragen door de woestijn. De tempel daarentegen staat vast, er is **rust** voor God. Het volk is tot rust gekomen en woont in rust/vrede in het beloofde land en God woont te midden van Zijn volk, dat in vrede leeft.

Terwijl de tempel gebouwd werd, hoorde je nergens het slaan of tikken van bijlen, hamers of ander gereedschap. De tempel werd namelijk gebouwd met stenen die in de bergen al helemaal op maat gemaakt waren. Bij de bouw werd geen geluid gemaakt. Alles werd in eerbiedige rust en stilte opgebouwd.

Breng de stenen naar de bouw.
Onderweg kom je letters tegen.
Samen vormen ze een zin van woorden. Welke zin?



Oplossing:
