

Salomo's eerste rechtspraak.

.....Koning Salomo zei: 'Jullie zeggen dus allebei dat het levende kind van jezelf is, en het dode kind van de ander.' Toen zei hij: 'Haal een zwaard.' Zijn dienaren brachten een zwaard. De koning zei: 'Hak het levende jongetje in twee stukken. Geef de ene helft aan de ene vrouw, en geef de andere helft aan de andere vrouw!'.....



Alle Israëlieten hoorden wat koning Salomo besloten had. Ze kregen veel respect voor hem. En ze begrepen dat God hem de wijsheid gegeven had om goede beslissingen te nemen.