

Toen Jericho veroverd was, waarschuwde Jozua de Israëlieten. Hij zei: 'Niemand mag deze stad opnieuw opbouwen. De man die dat toch probeert, zal gestraft worden: zijn oudste en zijn jongste zoon zullen sterven. Daar zal de Heer voor zorgen.' (Jz 6:26).

Maar, in de tijd van Achab werd de stad Jericho weer opgebouwd door Chiël, een man uit Betel.....

