

De mannen van de stam Gad vroegen tijdens een gevecht God om hulp. En omdat ze God vertrouwden hielp Hij hen. De mannen van Ruben, Gad en Manasse namen vee van de Hagrieten mee en bleven wonen in het land dat ze veroverd hadden.

Ze vertrouwden net zo op God als dit meisje doet.

Zoek de verschillen.



Gen. 49, Jakob zei: 'Gad, rovers zullen jou achtervolgen, maar daarna zul jij hen achtervolgen.'