

De Levieten worden geteld. Dit keer telt David de Levieten met een goede reden. David wil de taken goed verdelen om de dienst aan de HEERE vlekkeloos te laten verlopen. De Levieten worden als geschenk aan de priesters gegeven, om de priesterdienst mogelijk te maken.

Er is veel werk te doen: Er moet op het werk in het huis van de HEERE toezicht worden gehouden. De priesters moeten worden geholpen bij het slachten van de beesten, het wassen, snijden en verbranden van de offers, het verwijderen van vuil, het schoonhouden van het tempelgerei en het alles op zijn plaats houden. Er zijn: zangers, poortwachters, bewakers van de schatkamers, opzichters en rechters.

**Zoek de verschillen.**

