

Samenvatting stamboom van Levi met taakverdeling:



Uitleg **stamboom:**

1. Levi had 3 zonen: **Kehat- Gerson- Merari**
2. Afstammelingen van Kehat waren: Mozes- **Aäron**
3. Aäron had 4 zonen:
Nadab- Abihu(Lev. 10)- **Eleazar**(werd **hogepriester**) - Itamar
4. **Eli** zondigde(1Sam. 2). De hogepriesterlijn stopt bij Abjathar(1Kon. 1) en **Sadok** wordt hogepriester, omdat hij een afstammeling van **Itamar** is.
5. Tijdens het leven van Jozadak is de ballingschap.
6. De afstammelingen van Kehat zijn Eleazar- Itamar.
Afstammelingen van Eleazar vormen **zestien groepen** van priesters en van Itamar **acht** groepen van priesters.
7. Er zijn **drie** groepen **zangers**:
-De afstammelingen van Kehat met **Heman** als **leider**.
-De afstammelingen van Gerson met **Asaf**.
-De afstammelingen van Merari met **Ethan**.
8. Afstammelingen van Gerson en Merari zijn als geschenk aan de priesters gegeven, om de priesterdienst mogelijk te maken. Er zijn zangers, **poortwachters**, bewakers van schatkamers, opzichters en rechters.



Zoek de woorden van de uitleg waar een hok omheen staan, in de woordzoeker op.

g e s r e d i e l i n l n
 l k e h a t a c h o e a t
 d r i e t h a n r v m s z
 n e p e o r g a i e r e e
 p o o r t w a c h t e r s
 r e t s e i r p e g o h t
 g i s p r i e s t e r s i
 t e s t a m b o o m f r e
 r a z a e l e k o d a s n
 s r e g n a z g e r s o n
 i r a r e m i t a m a r s



Er blijven nog letters over.

Samen vormen ze een woord.

Schrijf dat woord op de streep.

De _____ zijn voor de moderne lezer uitermate saai, maar voor de Joden uit die tijd een belangrijke informatiebron. Hierdoor wist men hoe het land verdeeld moest worden en wat de taakverdeling van de diensten in de tempel was. Want alleen de Levieten en hun nakomelingen mochten in de tempel dienen en kregen als beloning een deel van de oogst. Iedereen die, in de dagen van Ezra, zei dat hij priester was, maar van wie de naam niet in het geslachtsregister werd gevonden, moest bij de hogepriester komen. De hogepriester ging God dan om raad vragen (*Ezra 2:61-62*).

