

h u s s e i p u z z e l

In de put.....



Husselpuzzel: Help, de computer heeft een aantal woorden door elkaar gehutseld! Schud ze door elkaar totdat er een woord uitkomt. Bij het eerste woord 'Chusai' moet je de tweede letter(h op 1) onderaan invullen.

Spiekbrief van woorden die door elkaar gehutseld zijn: vertelde-kwamen-slavin-Israël-Chusai-vrouw-Absalom-weghalen-zoeken-vlucht-Achitofel-priesters-put-niemand-overkant-doden-Jordaan-David-bericht

Daarna zei  tegen   
aiuchs -1---- aaoblms 16----40-

'Ik stel het volgende voor. Roep alle mannen van   
aeilrs 27-32-28-

bij elkaar, van het noorden tot het zuiden. Dat zijn net zo veel mannen als er zand is bij de zee. U moet zelf ook meegaan.

We zullen  vinden! Ook als hij heel goed  
aiddv 15--35 43

verstopt zit. Dan vallen we hem met z'n allen aan. We zullen ze allemaal  David en iedereen die bij hem is!

eoddn 33--7-

Misschien  David naar een stad. Maar dan zullen  
uchltv --34---

wij met alle Israëlieten de muren van die stad afbreken. En we zullen alles uit die stad  totdat er geen steen meer

aeeghlnw 9-37---6-

van over is! Chusai ging naar de  Sadok en  
eeiprrsst -14-31-36----

Abjatar. Hij vertelde welk voorstel hij gedaan had. Daarna zei hij:

'Stuur David zo snel mogelijk  dat hij vannacht  
eibchrt -13----29

de Jordaan moet oversteken. Anders zal hij samen met al zijn soldaten gedood worden.'

Intussen waren Jonatan en Achimaäs naar de Rogel-bron gegaan, buiten de stad. Daar gaf een  hun het bericht van

ailnsv 5----8

Chusai. Zij moesten het doorgeven aan David. Jonatan en Achimaäs bleven buiten de stad, omdat ze door

aeidmnn 26 19---11-

gezien wilden worden. Maar er was toch iemand die hen zag.

En die  dat aan Absalom. Daarom gingen

Jonatan en Achimaäs snel naar het dorp Bachurim. Daar kwamen ze bij een man die naast zijn huis een  had. Jonatan en

Achimaäs verstopten zich in de put. De vrouw van de man legde een zak over de put en strooide er graan overheen. Zo zag je niet dat het een put was. Toen  de dienaren van

Absalom ook bij dat huis. Ze vroegen aan de vrouw: 'Waar zijn Achimaäs en Jonatan?' De  zei: 'Die zijn de

rivier overgestoken. 'De mannen gingen

maar ze vonden Jonatan en Achimaäs niet. Toen gingen de mannen weer terug naar Jeruzalem. Toen de mannen weg waren, klommen Jonatan en Achimaäs uit de put. Ze gingen naar David en zeiden tegen hem: 'U moet snel zijn! Steek onmiddellijk de

over.

Want

heeft een plan bedacht om u aan te vallen.' Meteen gingen David en zijn soldaten naar de overkant van de rivier.

Toen het ochtend werd, was iedereen aan de



### Oplossing:

De mensen vonden de woorden van Achitofel net zo belangrijk als de woorden van God.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43