

De Heer werd opnieuw kwaad op de Israëlieten. Satan wilde Israël in de problemen brengen. Daarom zei hij tegen David: 'Je moet alle sterke mannen van Israël en Juda laten tellen.'

Nu wil de koning de sterkte van zijn leger weten, net als de koningen van de volken om hem heen. Hij wil weten hoe sterk hij is en dat is afhankelijk van het aantal soldaten dat hij heeft. Dat is zijn fout. Hij vergeet dat je met een klein leger met Gods hulp gemakkelijk kan winnen.

Zoek de verschillen.



Kanaän



Kanaän

