

De Heer had David gered van Saul en van al zijn andere vijanden. Daarom zong David een lied om de Heer te danken. Dit lied bestaat uit nagenoeg dezelfde woorden als *Psalm 18*. In dit lied krijgen we van David te horen Wie de HEERE voor hem is en wat Hij voor hem heeft gedaan. **Zoek de verschillen.**

