

Drie dagen lang bleven de mensen daar samen met David feestvieren, omdat David koning was geworden. Hun familieleden uit Hebron hadden gezorgd voor eten en drinken. Ook uit andere delen van Israël hadden mensen eten en drinken meegebracht. Ze kwamen met ezels, kamelen en ossen. Ze brachten heel veel brood en meel, vruchten, wijn en olie, koeien, geiten en schapen mee. Zo vierden ze feest. Want iedereen in Israël was blij.
Zoek de verschillen.

