

Alle Israëlieten kwamen naar de stad Hebron. Ze zeiden tegen David: 'Wij zijn Israëlieten, net als u. U bent al eens onze legerleider geweest. Dat was toen Saul nog koning was. En de Heer heeft aan u beloofd dat u na Saul onze koning zult worden. Hij heeft gezegd dat u koning van Israël zult zijn.'

Toen kwamen ook de leiders van Israël naar Hebron. Bij de tempel in Hebron maakte David met hen de plechtige afspraak dat hij hun koning zou worden. En de leiders maakten David koning.

Precies zoals Samuel al namens de Heer gezegd had.

