

Absalom stuurde knechten naar Israël. Zij moesten tegen iedereen zeggen: 'Als jullie een trompet horen, roep dan: 'Absalom is koning in Hebron!' De groep rond Absalom werd steeds groter, waardoor David steeds meer vijanden kreeg. Ook Achitofel, de raadgever van David, hielp Absalom.

