

David liet Joab bij zich komen en zei: 'Goed dan, Joab. Je kunt Absalom terughalen.' Joab knielde en maakte een diepe buiging. Hij ging naar de stad Gesur en haalde Absalom terug naar Jeruzalem. Maar David zei dat Absalom meteen naar zijn eigen huis moest gaan. Hij wilde niet dat Absalom bij hem kwam. Absalom ging terug naar zijn eigen huis en kreeg zijn vader niet te zien.

**Breng Joab en Absalom terug naar Jeruzalem. Onderweg kom je letters tegen. Samen vormen ze een zin van 10 woorden. Schrijf die zin op de streep.**

The maze contains the following letters in various paths:

- o d o d a t h i j e e
- z z z o d h m e
- o n z o d a t e m e r r
- z n e p d a m r
- J o l e a h c a
- J e h k e g
- o r e h
- a o h m m g
- a a o o
- i w b i d l m
- d l w d a l
- o r k e k o m b s
- o o l i o b b s
- r k e d i o m b s
- o o r k e d s A a
- n o n r d e s A
- o n p r i n s



Oplossing: \_\_\_\_\_

Vriendjes zijn met de toekomstige koning, zou hem meer macht bezorgen.