

Het is nacht. Koning Saul slaapt in zijn tent. Wie komen daar zo zachtjes aansluipen? Het zijn David en Abisai. Ze komen niet om Saul kwaad te doen. Ze halen 2 dingen uit de tent. Zoek de verschillen.

