

David kreeg van Abimelech de offerbroden en het zwaard van Goliat. Op die dag was er bij de tempel ook een dienaar van Saul. Hij heette Doëg en hij kwam uit Edom.....

**Zoek de verschillen.**

