

De Israëlieten schrikken als ze Goliath zien. Als hij begint te schreeuwen worden ze nog banger. **Kies de laatste letter van elk woord. Wie moet er met Goliath gaan vechten?**



De koning moet zelf gaan vechten: hij is de leider van Israël. Maar hij durft niet. Hij vertrouwt niet op God.