

.....Sauls tent staat middenin het kamp. De tenten van de andere soldaten staan eromheen. David heeft 2 mannen bij zich. Eén van hen wil wel met David mee naar de tent van Saul. Ze sluipen naar het kamp, naar de tent van Saul. Breng Abisaï en David bij Saul en Abner.....



Onderweg kom je letters tegen samen vormen ze 3 zinnen. 2 zinnen worden door Abisaï gezegd en 1 woord door David. Wat zeggen ze?



Oplossing:

Abisaï zegt: ' _____

'je mag hem niet doden!

Want de Heer heeft hem uitgekozen om koning te zijn. Als je hem doodt, dan zal de Heer je straffen. Dat is zo zeker als de Heer leeft!