

Samuel zei tegen Saul: 'De Heer zegt: 'Ik ga de Amalekieten straffen. Want zij hebben mijn volk tegengehouden toen het uit Egypte kwam. Daarom moet jij nu naar de Amalekieten gaan. Je moet hen verslaan. Je moet alles vernietigen en je moet iedereen doden. Elke man en elke vrouw. Iedere baby en elk kind. En ook alle grote en kleine dieren. Je mag geen medelijden hebben.'

Maar: deed Saul alles wat God wilde?

Wie liet hij leven? _____

Welke dieren bleven leven? _____



a=1	e=5	i=9	m=13	q=17	u=21	y=25
b=2	f=6	j=10	n=14	r=18	v=22	z=26
c=3	g=7	k=11	o=15	s=19	w=23	
d=4	h=8	l=12	p=16	t=20	x=24	

Toen zei de Heer tegen Samuel:

'9-11 8-5-2 19-16-9-10-20 4-1-20 9-11

11-15-14-9-14-7 7-5-13-1-1-11-20 8-5-2

23-1-14-20 8-9-10 12-21-9-19-20-5-18-20

14-9-5-20 14-1-1-18 13-9-10 5-14 4-15-5-20

14-9-5-20 23-1-20 9-11 26-5-7.'