

Noömi probeerde ook Ruth weg te sturen. Maar Ruth antwoordde: 'Zeg toch niet steeds dat ik terug moet gaan! Ik laat u niet in de steek. Waar u heen gaat, daar ga ik heen. Waar u woont, daar wil ik ook wonen.....'. **Wat zei Ruth nog meer?**

Neem voor elke letter de vorige in het alfabet.



a=z

b=a f= j= n= r= v=

c=b g= k= o= s= x=

d=c h= l= p= t= y=

e= i= m= q= u= z=

vx wpml jt nzo wpml fo vx hpe nzo hpe

En Ruth zei nog meer:

'Waar u sterft, daar wil ik ook sterven
en daar wil ik ook begraven worden.

Alleen de dood kan ons scheiden. De Heer
mag me straffen als ik u in de steek laat!'

