



Er zijn nog maar 600 Benjaminieten in leven.
 En de Israëlieten zeggen:
 'Wij zweren dat niemand van ons met en Benjaminiet gaat trouwen.'
 Door deze 2 dingen bestaat de stam Benjamin bijna niet meer.
 De Israëlieten verzinnen er 2 dingen op.
 Wat wordt er verzonnen?

Breng de meisjes naar de stam Benjamin. Als je de goede weg loopt kom je letters tegen. Samen vormen ze een zin. Welke?
