

Israël deed wat het zelf goed vond. Door straf leerden ze te vragen naar Gods wil:

3. Nadat ze de strijd voor de tweede keer verloren hadden, huilden ze, baden, vastten en brachten offers. Hiermee zeiden ze eigenlijk,

### REBUS



Ze vroegen aan God of ze nog wel moesten vechten, omdat ze samen met Benjamin 1 volk vormden.

Eindelijk na 2 keer te hebben verloren, wonnen ze.



God strafte hen totdat het niet meer nodig was.  
God wilde hen leren om Zijn wil te doen.