

Israël deed wat het zelf goed vond. Door straf leerden ze te vragen naar Gods wil:

2. Nadat ze hadden verloren hielden ze en baden:
 'Moeten we de stam Benjamin aanvallen, ook al behoren we tot hetzelfde volk?'

Ze wisten het dus best:

REBUS					
-------	---	---	---	--	--

En wat ook heel belangrijk is:

						
						

Ze gingen vechten en verloren voor de tweede keer.....