

5 mannen uit de stam Dan zochten voor hun stam een stuk land. Ze hoopten op geluk. De 5 mannen sliepen bij Micha. Ze hoorden de jonge Leviet, die bij Micha in dienst was, praten. Ze gingen naar hem toe en vroegen: 'Wat doe je voor werk?'

De Leviet antwoordde: 'Ik ben de priester van Micha.'

**Wat vroegen de 5 mannen daarna?**

Help de mannen de weg te vinden naar Micha en de Leviet.

De letters, die je tegen komt vormen samen de vraag.



Ga gerust,  
de Heer zal jullie  
overal beschermen

