

Het volk luisterde niet goed naar God. Lees maar eens in **rechters 2:15- 18** hoe het keer op keer bij het volk Israël toe ging: niet luisteren- straf- rechter- niet luisteren- straf-.....Het was iets om voor te schamen. Het volk leerde er niets van en God was geduldig.

Zet in de kringloop de volgende woorden op de goede plek: **rechter-zuchtte-ongehoorzaam-verlossing-straf.**

