

Lees het verhaaltje.

Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

In **Exodus 23:27-30** staat wat **God** aan de **Israëlieten** beloofde.

De **schrik** voor mij stuur ik voor jullie uit, ik zal **paniek** zaaien onder elk volk waarmee jullie in aanraking komen, zodat al je vijanden op de **vlucht** slaan. Ook stuur ik een zwerm **horzels** voor jullie uit, die de Chiwieten, de Kanaänieten en Hethieten zullen verjagen. Maar ik verdrijf hen niet allemaal in één jaar, anders zou het **land verwilderen** en zouden er te veel wilde dieren komen; ik zal het **geleidelijk** doen, totdat jullie met zo velen zijn dat je hun land in **bezit** kunt nemen. Ik zal jullie een gebied geven dat zich uitstrekt van de Rode Zee tot aan de zee waaraan de Filistijnen wonen, en van de woestijn tot aan de Eufraat. De **bewoners** van dat hele gebied geef ik in jullie macht, en jullie zullen hen **verdrijven**. **Sluit geen verbond** met hen of met hun **goden**. Zij mogen niet in jullie land blijven, anders zouden ze jullie ertoe **verleiden** hun goden te vereren en tegen mij te zondigen. Dat zou jullie **ondergang** zijn!

w s v e r b o n d a i g
n l n e d o g o d s n e
v e r w i l d e r e n l
k z e t d b d a v e o e
i r o g e f e j d n b i
r o e z o l i i d e e d
h h i o i r e e w x k e
c t l e d l r o o d e l
s e t r r g n d n t i i
b e e e a e u a G a n j
n v v n r s l u i t a k
o d g s t h c u l v p ?



Er blijven nog letters over.

Samen vormen ze een vraag. Welke?

Het antwoord op die vraag kun je vinden in Jozua 21: 43-45.