

Lees het verhaaltje.

Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

In **twee grote oorlogen** heeft Jozua tegen de koningen van het **noorden** en het **zuiden** gevochten.

Die koningen trokken met hun **legers** ten strijde: het was een **onafzienbare menigte soldaten**, zo talrijk als **zandkorrels** aan de zee, met een groot aantal **paarden** en strijdwagens. Maar de HEER zei tegen Jozua: 'Je hoeft **niet bang** voor ze te zijn. Ik zorg ervoor dat jullie ze morgen om deze tijd **allemaal dood** op de grond zien liggen. Dan moet je hun **paarden** de **pezen doorsnijden** en hun **strijdwagens verbranden**.'

s d o o d s p s j n o e z  
b n z u r a o e e w r a a  
a e e e e l p d z a s l n  
n n g g d a n i b e n l d  
g e e a a a z n t e n e k  
l b t r r w e u g a t m o  
n e d b g i d o i g g a r  
n e r r z t l j i d n a r  
n e o f w r w n i i e l e  
v t a a o n e e e r t n l  
e n i o k m b t e e t n s  
o n e d r o o n b y j s e



Er blijven nog letters over.

Samen vormen ze een zin. Welke?

---

---