

Lees het verhaaltje.

Zoek de dikgedrukte woorden in de woordzoeker op.

Mozes zegent het volk:

Hij beschrijft de stammen in de tijd van het **vrederijk**.

De HEERE heeft de **stammen lief**. Aan Zijn **voeten luisteren** zij naar Hem. God geeft de **veiligheid** van een **woning**. Een woning is niet alleen een **schuilplaats**, maar je kunt daarin **vredig** en **onbezorgd genieten** van **rust**. Zijn eeuwige armen houden ons vast. **Eeuwige armen** zijn armen die het **nooit** aan **kracht** zal **ontbreken**. Hij **verdrijft** de **vijand**.

l h t d n a j i v v t e k
u t n o o i t g e f v s j
i f e i l r i i j e t e i
s d g e r d l i k a o g r
t i e j e i r r a s n i e
e w z r g d a l k t b w d
r o v h r c p n k a e u e
e n e e h l o m e m z e r
n i v t i v o l k m o e v
d n t u m o z e s e r e r
r g h n e t e o v n g a u
a c g e n i e t e n d z s
s a n o n t b r e k e n t



Er blijven nog letters over.

Samen vormen ze een zin. Welke?
